

Udflugt i Sydøstjyllands Kolonihave Kreds

Gælder for alle vore haveejere og samlever/ægtefælle

TUR TIL KØBENHAVN



Vi har aldrig prøvet at arrangere en udflugt før og vi er også i tvivl om det er noget der kan trække folk op af havestolen. Men nu prøver vi – og så ser vi hvordan det går.

Og når så det endelig skal være – så tager vi også langt væk fra egne kartoffelrækker - vi indtager København

Turen går til HF Vennelyst på Amager og herefter til Haveselskabets have på Frederiksberg.

Disse 2 steder er ”guldperler” for haveentusiaster. HF Vennelyst er en gammel haveforening på Amager, som skiller sig ud fra øvrige haveforeninger, fordi de ikke har en masse overordnede regler fra kommunal side og så er hele haveselskabet præget af masser af små arkitektoniske kolonihavehuse, malet i alle palettens farver. Blandt andet har de Kuppelhuset, som er ejet af vores Kolonihaveforbund, og dermed har vi alle en meget lille part i dette hus. Der er mulighed for at få en guide/rundviser med til at fortælle om mange forskellige finurligheder. Bagefter går turen til Haveselskabets have og her er der anlæg, stauder, træer og buske, en meget flot have af få inspiration fra.

Turen afholdes lørdag den 24. august

Vi har fået en kolonihavelejer – som er Kørelærer Per Hother – til at leje og køre bussen. Dette for at holde prisen nede på et absolut minimum. Per er kørelærer og har alle licenser og kort indenfor bus og transport. Der vil være opsamling i Skanderborg – Horsens – Vejle. De som kommer fra andre kommuner må køre et lille stykke til et opsamlingssted.

Første opsamling er i Skanderborg 8.30 – Horsens 9.00 – Vejle 9.30. Forventet hjemkomst kl. ca 20.00
De tilmeldte vil få nærmere instrukser når turen nærmer sig.

Rent praktisk så skal alle selv tage en termokande kaffe og drikkevarer med. Så vil nogle fra Kredsen bage lidt til kaffen. Og mht. frokost og evt. bespisning på hjemturen, så holder vi ind et billigt sted, Per-buschaufføren kender flere steder vi kan holde ind. Og har man lyst til selv at tage madpakke med – så er dette også en mulighed. I Hf Vennelyst er der borde/bænke og også mulighed for at købe en pølse, håndmadder og øl og vand i deres lille kiosk.

Dette tiltag for igen at holde priserne på et acceptabelt niveau.

Bussen vi lejer er til 27 personer, så det er efter først til mølle princippet (og skulle der være overvældende interesse, så kan vi måske nå at ændre til en større bus) derfor er hurtig tilmelding en god ide.

Prisen vil være 220,00 kr. pr. personer excl. forplejning. Forplejning er generelt for egen regning

Tilmelding skal ske til min mail annikyed@gmail.com , inden den 12. august. For de som tilmelder sig vil i få nærmere besked omkring betaling for turen/transport og betaling skal finde sted før turen afvikles (betales i ugen op til den 17. august - nærmere instrukser kommer). Ved jeres tilmelding har jeg brug for jeres mailadresse, navn, antal personer og hvilket haveselskab i kommer fra.

Kredsen håber at dette vil være et interessant tiltag, samt muligheden for en tur til Hovedstaden og se på haver og dermed jo selvfølgelig også hyggeligt samvær mellem kolonister.

Venlig hilsen - Sydøstjyllands Kolonihave Kreds